

Filmavond vrijdag 8 juli

Chocolat



De jonge moeder Vianne Rocher komt met haar dochter Anouk aan in het fictieve Franse dorpje Lansquenet-sous-Tannes. Hier worden zij allesbehalve hartelijk ontvangen door de conservatieve burgemeester. Ze opent de kleine chocolaterie La Céleste Pralines en lijkt rechtstreeks in de harten te kunnen kijken met haar speciale gave. Viannes chocolade verandert door haar magie het leven van de dorpelingen.

Een prachtige warme film, die aanvoelt als een sprookje, dankzij de cast, de setting en de simpele verhaallijn die je tot de verbeelding laat spreken. Een goed begin van de zomer dus!

*Kom kijken in de Huiskamer bij de Wilhelminakerk,
Hobbemastraat 35! Aanvang 19.30 uur. Toegang incl.
consumpties €5,- Na afloop napraten onder het genot van een
drankje. Van harte welkom! Graag even vooraf aanmelden bij
diana.rusch@icloud.com, 06-55515503.*